

Reisverslag Koorreis Ardennen 2013

Op een vroege maandagochtend, rond kwart over 7, stroomde de parkeerplaats bij de Kennedyschool vol met mensen. Deze personen die hiernaar toe waren gekomen hadden maar een doel: Een gezellige vakantie met z'n allen! Dit was het begin van een geweldige koorreis naar de Ardennen.

De twee oranje 'van Fraassen Travelling' bussen kwamen aangereden met het logo van ons koor op een van de bussen! Nadat alles was ingeladen, vertrokken we richting België. Hoewel het vroeg was, heerste er al een gezellige sfeer in de bus. Na een paar uur rijden kwamen we aan in Bastogne, niet de koekjes, maar de plaats. We stopten eerst buiten de stad om een monument uit de Tweede Wereldoorlog te bezichtigen. Het monument stond voor alle Amerikaanse soldaten die daar waren gesneuveld. Het koor zong nog eventjes op die locatie en we reden vervolgens door naar het plaatsje Bastogne. Op het plein van de stad kregen we een lekker kopje koffie of een ijsje. Daarna was er nog even tijd om door de straatjes te lopen voordat we weer verder gingen met onze reis.

Al snel kwamen we aan bij ons verblijf, een prachtig kasteel. De kamers werden ingedeeld en de spullen werden uitgepakt. Nadat de bedden waren opgemaakt en iedereen even had uitgerust van de reis, waren onze echte koks alweer druk bezig in de keuken. We aten lekker macaroni met satésaus, heerlijk! De Belgische keuken zou er niet tegenop kunnen. Nadat alles was opgeruimd begon er een heel leuk spel voor zowel groot als klein. De grote kinderen moesten het geluid van een dier nadoen, bijvoorbeeld van een aap, wolf of een vogel. De dieren verstopten zich in een kamer en maakten de geluiden. De kleintjes moesten in het kasteel zoeken en goed luisteren waar de dieren zich hadden verstopt. Na afloop zat het hele koor nog gezellig bij elkaar.



Koninginnedag, nu ook wel Koningsdag genoemd, was de tweede dag van de reis. Iedereen was weer vroeg wakker want we hadden een druk schema. Natuurlijk waren velen van ons in Oranje sfeer. 's Morgens vroeg ontbijten en het was weer goed verzorgd. Scrambled eggs, spek, hagelslag, jam, pindakaas, noem het maar op. Vervolgens vertrokken we richting Durbuy. Hier zouden we een sportieve dag beleven. We gingen eerst mountainbiken. De kleine kinderen maakten een tocht van acht kilometer en de grotere een tocht van twaalf kilometer. We fietsten door een prachtig landschap heen, dwars door de natuur.

Het landschap was ook heuvelachtig, dus soms moesten we behoorlijk hard trappen om een heuvel op te komen. Nadat iedereen weer bij het beginpunt was aangekomen, bezochten we het dorpje Durbuy waar we ook lunchten. Na het eten gingen we kanoën of raften. Helaas waren de rafts niet geleverd dus gingen we maar met z'n allen kanoën. De kleine kinderen gingen met een begeleider in de kano. Gelukkig was het een zeer warme dag, 9 graden Celsius, dus het was lekker verkoelend in de rivier. De tocht was acht kilometer lang en ging weer door het prachtige landschap heen.

Na afloop had wel iedereen een natte broek en toen moesten we nog terug naar ons verblijf. We werden teruggebracht in een kleine bus naar onze bussen. We zijn natuurlijk geen koor als we dan niet zingen in die bus, oftewel: Potpourri! Aangekomen in ons verblijf dook iedereen gelijk in bad of in de douche. Helaas was er geen warm water meer over door alle gebruikers dus het was letterlijk uit een koude rivier in een koude douche. Maar gelukkig werden we wel warm door de leuke oranje spelletjes die werden gespeeld. Een estafette, ringwerpen of een grote puzzel in elkaar leggen van het koorlogo. Na afloop aten we weer heerlijk, kip met satésaus, krieltjes en salade. Na het avondeten kon iedereen nog douchen en een leuk spel spelen, Show It. De ouderen van het koor zaten nog even gezellig met een drankje de dag af te sluiten.



De derde dag was alweer aangebroken. Na het ontbijt, wat weer buitengewoon lekker was, pakten de koorleden hun koffers in want we moesten later op de dag in Volendammer kostuum zingen. Maar eerst gingen we naar de grotten van Han. De grote groep werd in tweeën gesplitst en we gingen samen met een gids de grotten in. Hier zagen we van alles, de mooiste dingen die door de natuur waren gevormd. De gidsen gaven natuurlijk de nodige uitleg wat er te zien was. Na een prachtige tocht door de grotten kwamen we aan bij een restaurant. Hier kregen we kipnuggets, een gehaktbal of vis. Na de lunch konden we nog even uitbuiken in het zonnetje.

Vervolgens gingen we naar Beauraing. Tachtig jaar geleden hebben vijf kinderen Maria gezien en het is vandaag de dag een bedevaartplaats voor veel gelovigen. De koorleden kleedden zich om en zongen vervolgens in het kerkje dat naast de plek van verschijningen stond. We verzorgden hier de zang van de mis. We zongen de mis van Rathgeber, Ave Verum Corpus van W.A. Mozart en meer liederen. Na het slotlied liepen we richting de plaats waar Maria was verschenen aan de kinderen. Hier zongen we nog wat liedjes van het populaire programma en net zoals vorig jaar hadden we tulpen meegenomen die werden uitgedeeld tijdens het lied 'Tulpen uit Amsterdam'.



Na afloop werden we bedankt voor de mooie zang. Iedereen had er van genoten. Nadat iedereen weer was omgekleed en nog wat te drinken en wat chips en koek van de pastoor had gekregen, gingen we weer richting ons kasteel. We moesten vlug eten want de bonte avond zou snel beginnen.

Voor de bonte avond had iedereen weer zijn uiterste best gedaan. Leuke acts werden uitgevoerd, er werd prachtig gezongen en veel gelachen. Na afloop heerste er een gezellige sfeer en uiteindelijk ging iedereen toch weer naar bed.



De laatste dag was aangebroken, snel ontbijten en vervolgens de koffers inpakken. Nadat alles was ingepakt en ingeladen maakten we nog even een mooie groepsfoto ter herinnering aan deze fantastische reis. Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst. Kinderen tot twaalf jaar gingen naar een park waren ze konden klimmen en klauteren. De grotere gingen lasergamen bij Durbuy. Uiteindelijk kwam de groep weer samen en gingen we naar Maastricht waar we een uurtje door de stad heen konden lopen of lekker op een terrasje zitten. Het was mooi weer dus iedereen kon heerlijk genieten van de stad.

Nadat iedereen weer in de bus zat, reden we weer richting Volendam. We maakten snel nog een kleine stop waar iedereen een zakje patat kreeg. Vervolgens reden we door naar Volendam waar we om half 9 aankwamen



Ik wil iedereen bedanken voor deze geweldige en mooie reis. Het was zeer goed georganiseerd. Het vervoer, het eten, de leuke activiteiten die waren bedacht, helemaal top! Iedereen kan op een prachtige reis terugkijken en ik ben nu al benieuwd naar volgend jaar!

Rene van Westen