

Maandag, 10 maart 2014

7^{DE} ZANGERTJES VAN VOLENDAM

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest. Op de dagen voorafgaand aan aswoensdag wordt carnaval gevierd, dit feest eindigt op vette dinsdag om 24.00 uur. Dan begint de vastentijd. De vastentijd duurt veertig dagen en eindigt op Goede Vrijdag, waarna het Paasfeest gevierd wordt. Op vette dinsdag eten wij in het koorhuis traditiegetrouw "bolle buisjes" (poffertjes). Omdat we nu voor het concert ook op zondag repeteren vonden we het wel leuk om alle kinderen op zondag te trakteren. En zo werd de vette dinsdag een gezellige zondag. Met dank aan Barbara en Bets voor het bakken van de poffertjes.

Wie gaat het volhouden? 40 dagen niet snoepen?

Het kruisjessysteem gaat iets worden aangepast. Vanaf heden zullen alleen nog de kruisjes worden bijgehouden van koorleden en vrijwilligers die nog niet hun eigen boterham verdienen. De kruisjes zijn onder meer te verdienen met krantenophalen, huishoudelijke taken, helpen bij de mappen, donateursactie, zingen met optredens, koorbrieven rondbrengen en dergelijke. Met deze verdiende kruisjes kan je mee op koorreis.

Komende koorreis gaat naar Zeeland, Burgh-Haamstede. Je bent reeds geïnformeerd over de hoeveelheid kruisjes en de kosten van de reis. We verzoeken je voor 20 april te betalen. Opgeven mag ook nog steeds.



De poffertjes waren heerlijk

Rob helpt altijd achter de schermen in het koorhuis



Het dirigerestokje

Rob Pool kreeg het stokje door van Jack Schilder met de vraag **Rob, wat is nou jouw favoriete anekdote over het koor in vroeger jaren?** Eind jaren '80 vlak na de kernramp in Tsjernobyl besloot Mr. Beumer dat we op koorreis gingen naar de Oekraïne. Waarop menig ouder bij mij kwam vragen of dat wel veilig was. Dat leek mij niet, als de kinderen van daar al hier naar toe werden gehaald dan ga je niet daarheen. Ik kreeg visite van Mr Beumer die mij een spreekverbod oplegde.

Uiteindelijk gingen er zo'n 7 of 8 kinderen mee (in plaats van 30) en een transport met goederen. En je voelt hem al aankomen. Iedereen kwam ziek thuis.

Was je ook mee op deze koorreis? Nee, echt niet! De laatste koorreis dat ik mee ben geweest is naar Simpelveld. **Hoe ben je bij het koor gekomen?** Mijn dochter Barbara ging bij het koor. Voorheen haalde het mannenkoor het oud papier op. De mannen waren een keer verhinderd en toen vroeg Mr. Beumer of ik hem wilde helpen met het oud papier. Van het één kwam het ander en al snel werd ik ook gevraagd voor meer zaken.

Wat is je favoriete muziek ? Zelf luister ik graag naar de Rolling Stones. Rob geeft het stokje graag door aan Dylan van Westen met de vraag; **Dylan, hoe vond jij de koorreizen?**

Rob had nog een paar mooie anekdotes maar deze vermelden we graag in een volgende koorbrief.

Afgelopen zondag is de generale repetitie geweest en nu gaat het koor zich komende week opmaken voor het concert op 16 maart 2014 in de PX. De laatste puntjes zullen nog even op de i worden gezet. Het belooft in ieder geval een zeer afwisselende muzikale middag te worden met mooie verrassingen.

Er zijn een aantal mensen bereid gevonden om het koor op de 16^{de} te voorzien van een poedertje zodat het op de film en foto's mooier uitkomt. Graag zien we dat het haar mooi naar achteren zit, uit het gezicht. Denk eraan dat je Volendammer pak compleet is (zwarte sokken en schoenen), netjes gestreken. Stop je feestelijke kleding in een tas voorzien van een label met je naam zodat alles bij elkaar blijft.

De grote koorleden, dienen uiterlijk 13.15 uur aanwezig te zijn. De Benjamins en Aspiranten worden om 14.00 uur verwacht. Zorg dat je op tijd bent.

Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. Het advies is je mobiele telefoon e.d. thuis te laten. Hier is geen toezicht op in de kledkamer.



Het door ons gewonnen cadeau van de Rabobank is in gebruik genomen. Afgelopen woensdag is alles uitgepakt en neergezet in het koorhuis. Na de repetitie is het gelijk getest met solozang van Jacco, Michelle en Stephan. Het is een mooi en compact systeem. En het belangrijkste van alles: de geluidskwaliteit is goed.



Agenda voor de komende weken

- dinsdag, woensdag (extra), donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie van 14.00 tot 15.00 uur
Let op! Alleen op 12 maart een half uur langer dus van 14.00-15.30 uur
- zondag 16 maart concert van De Zangertjes van Volendam in de PX om 15.00 uur
- zaterdag 29 maart mis in de Mariakerk om 19.00 uur
- zondag 13 april koor uitje van de Benjamins en Aspiranten

Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis