

Maandag, 7 april 2014

Zaterdag 22 maart heeft een klein groepje van het koor alvast vooronderzoek gedaan in Burgh Haamstede (Zeeland). Ter plaatse werd het programma van de koorreis doorlopen en het wordt helemaal super. Het onderkomen ligt vlak bij het strand en er zit een mooie grote tuin bij de accommodatie. Om iedereen verder te informeren over wat we gaan doen en wat je moet meenemen wordt op woensdagavond 16 april om 19.30 uur in het koorhuis een bijeenkomst gehouden. Wij willen de koorleden en ouders van de leden die meegaan, vragen om deze avond bij te wonen. Op alle vragen en opmerkingen kan dan worden ingegaan. Traditiegetrouw wordt op de laatste avond van de reis de Bonte Avond gehouden. Iedereen kan alvast starten met het repeteren van zijn optreden.

Waarom is de paaswake dit jaar pas om 20.30 uur?

De huidige bisschoppen van de katholieke kerk in Nederland houden strakker de hand aan oude regels. Pasen is volgens de kerk de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus nadat hij op goede vrijdag gestorven was. In de nacht van stille zaterdag (Jezus lag in zijn graf) op paaszondag (toen hij verrees) wordt een wake gehouden. Om nog meer betekenis aan de duisternis (de mis begint hiermee) en licht (ontsteken paaskaars) te geven wordt de paaswake daarom pas na zonsondergang gehouden. We hopen dat iedereen aanwezig is zodat we er qua zang een mooie mis van kunnen maken.



René van Westen riep als presentator tijdens het concert iedereen op een naam te bedenken voor het "ding-dong" jongerenkoor met elf van onze koorleden. Hier de inzendingen die onder anderen zijn binnen gekomen: Acapeleven, The eleven vocals, The eleven voices, De Joeyies, Stedhaert. Suggesties mogen altijd nog worden gedaan. De betreffende koorleden moeten binnenkort maar even bij elkaar komen om een keus te maken uit de inzendingen. De nieuwe naam zal dan in de koorbrief bekend worden gemaakt.

De oma van Willemijn, en Lucas Kluft hebben over het concert nog het volgende laten weten: In een volle PX werden wij verrast door een optreden van "zoals wij Volendammers zeggen" het koor van meester Beumer! Wij hebben van alle liedjes verbaasd gestaan want wat zijn de Benjamins leuk, de aspiranten goed en de solo artiesten geweldig goed. Kippenvel. Wat heeft Volendam toch een talent dat nog ontdekt moet worden. Voor de pauze in klederdracht met als slot het lied Africa. Erg leuk hoe het geluid van naderend onweer werd nagebootst door het wrijven met de handen en over de gesteven bondjes. Na de pauze in gewone kleding en weer de benjamins, de aspiranten en, nog niet met naam, een koor van jongeren. Nou wij weten wel een naam: Amazing!! Wij hebben van alles genoten. De middag was dan ook zo voorbij dus eigenlijk te kort. Wij komen volgend jaar zeker weer.

Op woensdagmiddag 19 maart werden de Benjamins en Aspiranten verrast. Als beloning voor hun fantastische optreden tijdens het concert werden poffertjes gebakken. Natasja, Diana en Bets zorgden dat alle kinderen een bordje vol "bollebuisjes" hadden. En met een gesponsord ijsje van Foe als toetje kon het niet meer stuk, het leek wel een groot partijtje. Bij deze willen we, naast Foe voor de ijsjes, ook firma Rijkenberg bedanken voor de bananen die we tijdens het concert aan de koorleden konden uitdelen.

En komende week is het weer feest voor de Benjamins en Aspiranten. Dan staat het uitje op het programma. We gaan in de loop van zondagochtend 13 april met een grote bus naar Van Blanckendaell park in Tuitjenhorn. Een prachtig speel- en dierenpark waar ook een treintje doorheen gaat. Voor lekker eten en drinken wordt uiteraard gezorgd. Alle kinderen die meegaan hebben inmiddels een email gehad van juf Patricia.



Agenda voor de komende weken

- dinsdag, donderdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur
- zaterdag 12 april palmpasen mis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur
- zondag 13 april kooruitje Benjamins en Aspiranten
- woensdag 16 april informatieavond koorreis in het koorhuis om 19.30 uur
- zaterdag 19 april paaswake mis in de Vincentiuskerk om 20.30 uur
- zaterdag 26 april t/m woensdag 30 april koorreis Burgh Haamstede (Zeeland)
- zondag 4 mei Dodenherdenking in de Mariakerk 18.00 uur

Oud papier ophalen zaterdag om 9.15 uur in het koorhuis