

Koorreis 2019, Groesbeek

Twee weken van te voren: zonnebrand, zwembroeken en bikini's mee. Wat zullen we lekker weer krijgen.

Eén week van te voren: oei, regenjas, winterjas, das en handschoenen mee. ☹

Zaterdag 27-04

De bus was de weg een beetje kwijt dus we moesten even wachten. Het was fris en het regende. Na anderhalf uur in de bus waren we in Nijmegen. Daar werden we verdeeld over drie groepen en we maakten een stadswandeling met een gids. We mochten in de toren van de kerk naar boven klimmen en daar hadden we een geweldig uitzicht. De gids vertelde over het bombardement van Nijmegen. Over dat het grootste deel van Nijmegen was verwoest, inclusief de halve kerk. De stadspoorten uit 1602 en het stadhuis uit 1622 zagen er nog prachtig uit. Er werd verteld over de tijd dat er straffen werden uitgevoerd op het stadsplein. Des te erger het vergrijp, des te erger de straf. Voor een licht vergrijp, werd je gewoon opgehangen. Als je echt iets ergs had gedaan, werd je bijvoorbeeld op het rad vastgebonden waar al je botten werden gebroken. Het kon dan wel een tijdje duren voordat je overleed. Soms duurde het zo lang, dat je in het straatje erachter een handje werd geholpen. Die straat heet: de Moordkuil.

Na nog twintig minuten rijden waren we bij ons verblijf aangekomen. Er waren twee huizen dus de groep werd verdeeld. Carine en Pascal zorgden voor de Koningsdagspellen. Dat hadden ze heel goed geregeld. Helaas moesten we stoppen na anderhalf uur vanwege de regen. We moesten acht spellen spelen, elke keer tegen een ander team. Zakkenlopen, levend boter, kaas en eieren, blikken gooien, spijkertje slaan, voetbal met ballon aan je voet, springen met je voeten vastgebonden, tufhappen, etc. Het team van Willemijn, team Bliksem, heeft gewonnen.



Toen was het alweer tijd voor het diner. Nasi, mihoen, bitterballen of frikandellen, visstukjes, patat, foe yong hai of hete kip. Errug lekker.

Nadat onze buikjes weer vol zaten, kregen we nog een leuke quiz, bedacht door Leon en Joost. Ook hierbij werden we in groepjes verdeeld. De troostprijs was een foto van Joost en Leon in bananenpak. Die wilde iedereen natuurlijk graag winnen. Nu, na een quizvraag, weten we dat ze 23 en 24 jaar op het koor zitten, dat is zowat hun hele leven. 😊

Na een lange, volle dag was de tijd aangebroken om te gaan slapen. Sommigen wilden dat graag, anderen wilden liever helemaal niet slapen.

Zondag 28-04

Een nieuwe dag. Na een voortreffelijk ontbijt en een repetitie van twee keer een uur in twee groepen, wilden we graag gaan steppen naar een speeltuin, om daar onze lunch op te eten en lekker te spelen. De man die de steppen kwam brengen was op tijd bij ons, maar toen hij zijn aanhanger opende, was ie leeg. De verbazing op zijn gezicht maakte het feit dat we nog geen steppen hadden een beetje beter. Drie kwartier later kon de eerste groep vertrekken. In het gebied waar we verbleven wordt ook de Zevenheuvelenloop gelopen dus je kunt wel bedenken dat heuveltje op best wel zwaar was voor sommigen. Daarentegen was heuveltje af wel weer erg lekker. De meesten van ons hadden toch wel een stijf gevoel ergens in het lichaam. De één in z'n kuit, de ander in z'n bovenbenen en weer een ander in z'n armen. Nadat we onze lunch hadden gegeten gingen we spelen. Toch wel gek, al die grote mensen in de speeltuin. We kregen een ijsje toe voordat we moesten terugsteppen. Het leek net of dat veel sneller ging. Meer naar beneden, echt veel lekkerder. Met al dat sport en spel waren we heel blij met ons EHBO team Jaap en Marga, liever hadden we de tas niet gebruikt maar soms loopt het anders. Toen we terug waren werd er een bingo gehouden waarbij er voor elk kind een klein cadeautje was. Snel even douchen want van al dat steppen kreeg je wel een natte rug.



Na een heerlijk diner begonnen we met de bonte avond. Jacco had alle apparatuur aangesloten maar er was te weinig vermogen om alles stroom te geven. Na een tijdje rommelen door Frank, Jacco en Bruin lukte het gelukkig toch. Marian was wederom de presentatrice. Alle acts waren superleuk en er was veel aandacht aan besteed. Vorig jaar was Eric de winnaar met zijn Bonte Betsie-lied.

Dit jaar had hij er een vervolg op gemaakt met een heel toneelstuk eraan vooraf. Echt een geweldige act die niet zou misstaan in een André van Duin-show.

Hij deelde de eerste plaats met Joost en Leon die een rap hadden gemaakt over het koor. Beumers klusbedrijf van Jacco, Eric, Joost en Leon was tweede met een echte lopende band en de knopen-doos van Bets met echte Volendammer knopen die door de zaal vlogen (allemaal keurig weer opgeraapt, dus Bets ook weer gerust gesteld). Op de derde plaats kwamen the Jackson Five en Feline en Mandy. Ook had je een dansje van de Grease meiden. Nina, Ilona en Amber dansten op het pasapas Koningslied 2019 en ook Shanna en Veronica vertoonden een mooie dansact. Dan waren er nog Barbara, Diana, Willemijn en Sonja die playbackten en dansten op It's raining man. Jenny en Sarah waren de snollebolkes, Luke zong een gezellig lied en Jaap en Bets zongen "omdat ik zoveel van je hou" van Willeke Alberti. Bets zong met de bonte avond voor het eerst in haar koorreis carrière en het ging helemaal goed. Verder was er nog het leverworstlied gezongen door alle jongens/mannen. Wat deed iedereen het goed. Je kon zien dat ze goed geoefend hadden.



Deze bonte avond begon met horten en stoten maar hij was toch super geslaagd met alleen maar leuke optredens. Later dronken en ouwehoerden we nog wat en we vielen moe en voldaan in slaap.

Maandag 29-04

Vandaag was het gewoon weer mooi weer. Waar hebben we het toch aan te danken? Na het ontbijt kregen we een workshop van Lana Wolf. Zij gaf ons trucjes om onze stembanden te masseren en om ons keelgebied te ontspannen waardoor je beter kunt zingen. Door je 'conen' op te trekken kun je een halve toon hoger en zuiverder zingen. En door te 'twengen' krijg je een hogere frequentie waardoor je het geluid scherper maakt en daardoor verder draagt. Met de lax vox methode (bubbelen met een rietje in een flesje water) werken je stembanden beter, worden ze soepeler en het zorgt ervoor dat je minder snel of niet hees wordt. Ze herstellen zelfs sneller. Met de liedjes Keep your Lamps, Bohemian Rhapsody, Bridge over trouble water en The longest time werden de net geleerde trucjes en technieken geoefend.

Na het zingen gingen we aan de lunch en toen op naar het boerengolf. Misschien met ietsje teveel wind maar ja...je kan niet alles hebben. Er werden 14 groepjes gemaakt en met 2 teams tegen elkaar gespeeld. Ik persoonlijk bakte er niks van maar er waren erbij die konden toch meppen. Mooi om te zien dat die bal meters weg vloog. Het was erg leuk om te doen! De kinderen werden terug gebracht met een huifkar achter een tractor.

Bij terugkomst stond er een barbecue op ons te wachten. Jaap Smit en Jaap Smit gingen aan het bakken samen met Willemijn en nog een mannetje van daar.

Het was heerlijk en wat was het veel, kipstokken, kippenboutjes, hamburgers, gamba stokken, salades, slaatjes. Allerlei sauzen en veeeeeel stokbrood. Toen alvast de koffer inpakken en nog even gezellig samen zijn. Morgen vroeg op want we gaan naar Moviepark in Duitsland. Voor velen was het nog een verrassing.

Dinsdag 30-04

De laatste dag van de koorreis. Ontbijt om zeven uur. De koffers waren al ingepakt dus we konden bijtijds weg. Er kwamen maar liefst twee dubbeldekkers. Dat was een misverstand bij het busverhuurbedrijf. Om half negen vertrokken we en gingen zingend op weg. Je kon goed horen dat de keeltjes gesmeerd waren van al die oefeningen van gisteren. Om half elf liepen we in Moviepark. Het was nog wat fris maar wel zonnig. Dit belooft een mooie dag te worden. Een hoop mensen liepen aan het einde van de dag met een roodverbrand gezicht.



In groepjes verspreidden we ons door het park. De één ging overal in en de ander bleef overal wachten. Er was een attractie dat "the walking death-breakout" heette. Gebaseerd op de serie. In het huis aangekomen werd je opgeschrikt door zombies die je achterna renden en op de muren sloegen. Echt wel eng. Het schreeuwgehalte was daar nog hoger dan in de achtbanen. Echt druk was het niet en redelijk snel kon je in een attractie. De lunch was een patatje met hamburger of kipnuggets. Om half vijf moesten we verzamelen en om vijf uur reden we terug naar huis.

Tijdens de reis en op de terugweg hebben we heel veel appels opgegeten gesponsord door **Rijkenberg**. Super lekkere appels, waarvoor onze dank groot is.



Om kwart over zeven reden we Volendam in richting kuslus. Daar stonden vele ouders te wachten en iedereen was blij om elkaar weer te zien. Na nog vele knuffels ging ieder weer zijn eigen weg.

Het was wederom een super leuke koorreis en we hebben mega veel mazzel gehad met het weer!

Liefs,
Sandra Bond